

**Zomaar een  
herdenkingsmonument**

**NL-Doet**

**75 jarige Herdenking**

### **Mutatie bestuursfunctie**

Via deze weg willen wij Paul Brok hartelijk danken voor zijn inzet als bestuurslid algemeen. Paul moet helaas deze functie neerleggen ivm een andere bestuursfunctie elders. Hij kon beide functies niet combineren.

Paul nogmaals hartelijk dank voor jouw gedane inzet en veel succes in de andere functie.

Is er iemand, of weet u iemand die 'n bestuursfunctie wil ambiëren binnen onze Stichting schroom dan niet om te reageren via ons e-mail adres [secretaris@monumentmierlohout.nl](mailto:secretaris@monumentmierlohout.nl)

### **Zomaar een herdenkingsmonument**

Dit maal geen specifiek monument maar een infobord wat refereert aan een van de grootste spraakmakende bombardementen op NAZI-Duitsland.

**“Operatie Chastise”** 16 en 17 mei 1943

De Duitse wapenfabrieken in en rond het Ruhrgebied hadden elektriciteit en water (drinkwater, maar vooral koelwater) nodig voor hun productie. Dit werd geleverd door grote waterkrachtcentrales achter de stuwweren. Daarnaast werden deze stuwweren gebruikt om de waterstand in de Ruhr (via de Möhnedam) respectievelijk in de Wezer (via de Ederdam) te regelen.

Deze operatie stond onder leiding van Wing Commander Guy Penrose Gibson.



12-8-1918 / 19-9-1944

Het blijkt dat het Wilhelminakanaal en de Zuid-Willemsvaart een belangrijke rol hebben gespeeld in deze actie.

Een passage uit zijn boek "In zoeklicht en afweervuur" beschrijft hij het volgende:

De koers zou langs 'n recht kanaal moeten lopen, dat uitkwam in 'n T-knooppunt en daar voorbij lag dan de Hollandse grens en Duitsland.

Alle ogen begonnen uit te kijken om te zien of we goed waren, want we konden ons geen vergissing veroorloven.

En inderdaad, daar kwam het kanaal heel langzaam van onder de stuurboordvleugel tevoorschijn en wij begonnen het zorgvuldig te volgen, recht erboven vliegend, want wij waren nu griezelig dicht bij Eindhoven, dat de reputatie had van een zeer sterke verdediging. Maar na enkele minuten verdween dat ook achter onze staart en wij zagen een glinsterende zilverachtige lijn recht voor ons uit.

Dat was waar de twee kanalen in elkaar liepen, het tweede keerpunt.

Spam zag meteen waar we waren; wij waren nu precies op de goede koers en Terry gaf alweer de nieuwe koers naar de Rijn



Het infobord staat aan de Wilhelminaweg in Laarbeek.  
Is het straatje tussen het Wilhelminakanaal en Restaurant De Hommel.

Bij "Operation Chastise" namen 19 Avro Lancasters deel met elk 7 bemanningsleden. In totaal ging het dus om 133 bemanningsleden van verschillende nationaliteiten. 8 Lancasters waren verloren gegaan; 53 bemanningsleden omgekomen en 3 krijgsgevangenen genomen.

Tachtig bemanningsleden overleefde de aanval op de dammen. Van deze 80 sneuvelde 22 later in de oorlog in dienst van het 617e Squadron. En 10 andere verloren het leven in andere Squadrons gedurende de oorlog. Maar 48 vliegers die deelnamen aan de aanval op de dammen overleefde de Tweede Wereldoorlog.

Deze operatie is later bekend geworden als de "Dambusters Raid" en is ook verfilmd.

Op 19 september 1944 fungeerde Gibson als Master Bomber tijdens een missie naar de tweelingsteden Mönchengladbach en Rheydt. Hij moest de bommenwerpers voorafgaan en het doel markeren. De complete formatie telde 227 Lancasters en 10 Mosquitos. Gibson vloog in Mosquito KB267 van 627 Squadron. Squadron Leader Jim Warwick fungeerde tijdens de missie als zijn navigator. Boven het doelgebied gaf Gibson de formatie nog instructies, maar op de terugweg naar Engeland ging het mis. Omstreeks elf uur crashte de Mosquito bij het West-Brabantse dorpje Steenberg en vonden Gibson en Warwick de dood. Volgens getuigen was een afwijkend motorgeluid te horen. Men ging ervan uit dat het toestel boven het doel was geraakt door afweergeschut, aangezien er geen claims waren van Duitse jagers. Gibson en Warwick werden naast elkaar begraven op de algemene begraafplaats in Steenberg; hun graven bevinden zich daar tot op de dag van vandaag.

## NL-doet



Handen uit de mouwen!



Het bestuur heeft samen met leerlingen van BS 't Baken groep 8, de handen uit de mouwen gestoken. Op 15 maart j.l. werden verschillende klusjes op en rond het herdenkingsmonument en het monumentje in de Slegersstraat verricht.

Helaas werkte het weer in de voorbereiding van deze klus niet direct mee. Tevens was er die dag een landelijke staking afgekondigd in het onderwijs.

Toch waren er die dag nog 4 leerlingen die bereid waren om mee te komen helpen.

Na afloop kwam de LEV-groep nog met 'n stuk cake aangedragen welke door allen heerlijk werd verorberd.

Binnenkort gaat het bestuur alsnog 'n keer naar 't Baken om een fotoboek en certificaat aan te bieden ivm het adoptiejaar 2018 – 2019.



Helaas staat een persoon niet op de foto en dat is Jo van de Westerlo. Ook jij Jo nog hartelijk dank voor de hulp.



Na diverse vragen omtrent deelname RABO clubkas, kan ik medelen dat de campagne pas in oktober plaatsvind. Hier worden wij tijdig over ingelicht en dan wordt u uiteraard ook hierover geïnformeerd.

## 75- jarige herdenking



Langzaam maar zeker begint het ontworpen draaiboek voor de 75-jarig herdenking vorm te krijgen. Er zijn al diverse gesprekken geweest met de gemeente Helmond omtrent de start van de festiviteiten.

Mierlo-Hout wordt het startpunt van alle festiviteiten binnen de regio Helmond en zoals het er nu uitziet ook regio de Peel.

Zoals we misschien weten is Helmond pas 25 sept bevrijd.

Er vinden voorlichtingen plaats op scholen en ook verzorgingshuis Alphonsus wordt hierin niet vergeten.

De doortocht op 17 sept wordt de grote eye catcher van de regio.

Scholen worden hiervoor benadert om de kinderen de gelegenheid te geven dit spektakel te aanschouwen. Zou best wel eens de laatste grote herdenking kunnen zijn.

We hopen in elk geval dat dan alle werkzaamheden aan de Mierloseweg / Hoofdstraat en Houtseparallelweg afgerond zijn.

Maar voor alle zekerheid hebben we inmiddels ook al een alternatieve route op papier staan mocht het laatste deel nog niet opgeleverd zijn.

De eerste aankondiging omtrent de festiviteiten is reeds waarneembaar.

Op de gevel van het huis grenzend aan het monument is inmiddels een groot spandoek geplaatst.

**Het motto: "BELEEF 75 JAAR VRIJHEID"**



Als er personen zijn die mee willen helpen met de 75 jarige herdenking, dan zouden wij dit graag vernemen. Vooral op de dinsdag 17 sept zijn wij op zoek naar personen tijdens de doortocht en de aangeboden lunch van de chauffeurs en begeleiders van de voertuigen.

Ook op Zaterdag 21 sept zijn wij opzoek naar personen welke behulpzaam willen zijn bij de opbouw en inrichting van de Geseldonk.

Mocht uw interesse gewekt zijn maak dit dan kenbaar bij het secretariaat.

p/a Binnenvoort 6  
5706 GB  
Helmond

Of per e-mail: [secretaris@monumentmierlohout.nl](mailto:secretaris@monumentmierlohout.nl)

Of via onze site [www.monumentmierlohout.nl](http://www.monumentmierlohout.nl)