

**Zomaar een
herdenkingsmonument**

Even voorstellen

4 & 5 mei

NL-Doet

Zomaar een herdenkingsmonument

Vliegtuigcrash de Heikant

Op 28 juni 1943 stegen 608 RAF vliegtuigen op voor 'n nachtelijk bombardement op Keulen. Vanaf het vliegveld Melbourne in Yorkshire voegde het 10^e squadron 4 Groep Bomber Command in met Halifax B11 bommenwerpers.

Van de opgestegen vliegtuigen bereikten 540 hun doelgebied, bij deze luchtaanval gingen 25 vliegtuigen verloren die onder andere bij Aalst, Waalre, Boekel, Netersel, Nuenen en Aarle-Rixtel neerkwamen..

De vanaf Venlo opgestegen nachtjagerpiloot Majoor Radusch (I/NJG 1) onderschepte die nacht de Halifax DT-783 van Stanley Peate.

Radusch beschoot deze bommenwerper van onderen en om 02.33 uur stortte de Halifax B11 neer bij de Wolfspuiten in Aarle-Rixtel. Alle bemanningsleden kwamen om.

De bemanning kreeg op 2 juli 'n tijdelijk graf en werden in oktober 1944 herbegraven in Woensel Eindhoven.

- Flight Officer Pilot Stanly Peate (Engeland, 20 jaar)
- Flight Sgt. Navigator Paul L. Rakoczy (USA, 22 jaar)
- Flight Officer Airbomber Harace H. Pearson (Engeland, 24 jaar)
- Sgt. Airgunner A. Bailey (Engeland, 21 jaar)
- Sgt. Flight engineer. K. Pape (Engeland, 22 jaar)
- Sgt. Airgunner N. Erickson (Engeland, 27 jaar)
- Sgt. Airgunner Joseph G. Sweeney (Canada, 22 jaar)

Aarle-Rixtel kreeg ter nagedachtenis aan de omgekomen bemanning van de DT-783 op 4 mei 1995 een wegkapelletje op de splitsing Bakelseweg / Asdonkseweg.



(foto Harrie Raaijmakers)

Even voorstellen



Hallo vrienden van Stichting Herdenkingsmonument Mierlo-Hout (HMMH).

In deze nieuwsbrief wil ik me voorstellen als nieuw bestuurslid van HMMH.

Mijn naam is Patrick van Seggelen, 48 jaar oud, getrouwd en vader van 2 prachtige zonen.

Via mijn schoonvader Harrie Raaijmakers ben ik betrokken geraakt bij HMMH.

Mijn vrouw Sandra vertaalt al jaren de nieuwsbrieven naar het Engels en in de loop van de tijd heb ik hand- en spandiensten verleend.

Tijdens “Beleef 75 jaar Vrijheid” in September 2019 heb ik mogen aanschouwen hoe zeer de bewoners van Mierlo-Hout en omliggende dorpen genoten van de georganiseerde festiviteiten door de geweldige inzet van het bestuur van HMMH Henk van de Westerlo, Mario Coolen, Harrie Raaijmakers en natuurlijk de medewerking van de vele vrijwilligers.

Als nieuw bestuurslid vind ik het belangrijk dat de mensen ook blijven herdenken en de vrijheid blijven vieren. Want wat is je leven zonder vrijheid waard?

Groet,

Patrick van Seggelen

4 & 5 mei

Wat 'n groots herdenking- / feestjaar moest worden is helaas op 'n teleurstelling uitgelopen.

Het coronavirus sloeg hard om zich heen. Alle festiviteiten met betrekking tot 75 jaar verworven vrijheid werden tot grote ontsteltenis van de diverse organisaties afgelast.

De intelligente lockdown trof iedereen hard. Vooral bij de ouderen onder ons, verzorgingshuizen etc., kwam dit hard aan.

Ook bij hen die in hun directe omgeving nabestaanden zijn verloren door deze verschrikkelijke ziekte. Waarvoor ons welgemeend medeleven.

4 mei

De herdenking op de Dam.

Waar normaal duizenden belangstellende aanwezig zijn, werd nu 'n troosteloos geheel. Toch werden al de omgekomen personen op gepaste wijze herdacht.

5 mei

Festiviteiten waren groots aangekondigd. Diverse festivals in het land, Wageningen met zijn veteranen en lokale festiviteiten konden helaas geen doorgang vinden.

De veteranen welke destijds hebben gevochten voor onze vrijheid konden niet van dat eerbetoon genieten waar zij recht op hadden. Afwachten of dit volgend jaar wel kan.

Toch hadden wij als Stichtingsbestuur het idee geopperd om deze speciale dagen niet zomaar voorbij te laten gaan.

Gerben van der Els was bereid gevonden om op 5 mei 20.00 u de Last Post te blazen.

In samenwerking met RAILCAM Nederland werd dit live uitgezonden.

Ook bood Werner van Hoof zich aan om 'n feestelijk tintje aan het geheel te geven door met zijn draaiorgeltje wat vrolijke muziek ten gehore te brengen.

Tevens was er kleine afvaardiging van de Screaming Ducks welke de historie van destijds in ere willen houden.



NL-DOET

In de week van 15 mei j.l. hebben we in samenwerking met leden van het CDA afd Helmond toch nog onze klus kunnen klaren.

Helaas was er geen mogelijkheid om de adoptie klas van OBS 't Hout hierin te betrekken.

De corona regels moesten we in ere houden.

Plantjes die eerder aangeschaft waren, van de door ons ingediende begroting, hadden we al eerder noodgedwongen in de grond moeten plaatsen.

Tevens is er achter het monument 'n looppad aangelegd naar de composthoop.

De omgeving van het monument mag weer gezien worden.

Nogmaals onze hartelijke dank aan de delegatie CDA afd Helmond.



(foto's Mario Coolen)