



Stichting Herdenkingsmonument Mierlo-Hout  
**Nieuwsbrief**  
2e jaargang No.2  
Mei 2016

**Zomaar een  
herdenkings  
monument**

**4 / 5 mei**



## Zomaar een herdenkingsmonument

# ORADOUR-SUR-GLANE

## Dorp als monument van de waanzin

Op een klein half uur rijden van Limoges ligt Oradour-sur-Glane. Het dorpje is een adembenemend monument van de gruwelijkheden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gepleegd. Het dorp werd door een SS eenheid verwoest waarna er onder de bewoners een bloedbad werd aangericht.

### BLOEDBAD

Oradour-sur-Glane was een gewoon dorp op het Franse platteland waar wij zo van houden.

Het zou nooit in de geschiedenisboeken zijn gekomen als de 2de SS pantserdivisie 'Das Reich' niet op zaterdagmiddag 10 juni 1944 het dorpje omsingelde en alle aan- en afvoerwegen afsloot. De divisie kwam uit het zuiden waar het in Tulle al een bloedbad had aangericht.

Alle inwoners werden verzameld, waarna de mannen van de vrouwen werden gescheiden. Niet veel later werden de mannelijke inwoners doodgeschoten. De vrouwen en kinderen werden vervolgens in de kerk opgesloten, die daarna werd opgeblazen, en de rest van het dorp werd verwoest. In een paar uur werd een compleet dorp met koelbloedige efficiëntie verwoest. 642 mensen vonden die dag de dood, slechts zes dorpelingen wisten te ontsnappen.

**642 doden  
6 overlevende**

De auto van de dokter staat nog midden op een plein, de naaimachines in de winkel en in de garage staan auto's. Je wordt er heel droef van. De meeste gevels staan nog rechtop, maar de rest van de huizen is compleet verwoest.



Ook de tramrails en bovenleidingen zijn nog intact. Deze tref je vlakbij het kerkje, daar waar de vrouwen en kinderen de dood vonden. Indrukwekkend is ook de begraafplaats.



Het dorp is redelijk groot en het is inderdaad zo dat je het gevoel krijgt dat de bewoners plots zijn verdwenen. Wat natuurlijk ook zo is.

## SCHULDIGEN

Ook al is het al meer dan een halve eeuw geleden, de geschiedenis van Oradour is nog niet helemaal voorbij. Eén van de grote onbeantwoorde vragen blijft waarom de SS dit bloedbad heeft aangericht. Dat is nog altijd niet duidelijk. De SS divisie heeft lang in het oosten gevochten. In Rusland was het uitmoorden van een dorp voor de Duitsers routinewerk. Je zou kunnen zeggen dat deze manier van oorlog voeren een soort van gewoonte was. Maar dat verklaart nog niet waarom de SS juist Oradour uitkoos. Het dorp stond niet bekend als een bolwerk van verzet.

## De Gaulle

Kort na de oorlog kwam Charles de Gaulle naar Oradour. Hij besliste dat de resten van het oude dorp de functie moesten verkrijgen van monument. Hij besloot tevens dat het nieuwe Oradour op een steenworp afstand weer opgebouwd zou worden. De resterende inwoners van Oradour woonden enige jaren in primitieve omstandigheden totdat het nieuwe Oradour in 1953 werd ingewijd.

Dit bovenstaande stuk kan verder bekeken worden op de link [dorpeninfrankrijk.nl](http://dorpeninfrankrijk.nl).

## Door dodelijke stilte (Wil Melker)

waar plotseling  
wind het kabbelend water  
striede tot golven

een vlucht  
statige ganzen dook  
in gakkende paniek

gezellig geroezemoes  
uiteen geschoten werd  
door dodelijke stilte

daar verloor  
zon haar kracht  
werden levens vermoord

dat moment waar  
waanzin hoogtij vierde  
werd abrupt in bloed gesmoord



**4 mei**, Herdenken we de Nederlandse oorlogslachtoffers die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog, in oorlogsituaties en bij vredesoperaties.

**5 mei**, Bevrijdingsdag, is het feest dat we vieren dat we bevrijd zijn van oorlog en onderdrukking.

Laten we onze vrijheid koesteren en deze verworvenheden doorgeven aan onze jeugd en de daarop volgende generaties.

Idealisme kan 'n wensdroom zijn.

Maar laat deze niet zo ver gaan, dat dit overgaat in waanzin.