



Stichting Herdenkingsmonument Mierlo-Hout
Nieuwsbrief
4e jaargang No.2
April 2018

75 jarige Herdenking

**Zomaar een
herdenkingsmonument**

NL-Doet

4 en 5 Herdenking

75 jarige Herdenking

Het bestuur is volop bezig met de voorbereidingen voor het 75 jarig herdenkingsfeest in 2019.

Wij willen zowel jong als oud hierin betrekken.

Zoals het er nu voorstaat willen wij deze festiviteiten laten verlopen van 15 t/m 25 september 2019.

Er zijn al diverse groeperingen benaderd en gevraagd om mee te denken.

Zijn er personen die mee willen helpen met de 75 jarige herdenking, dan zouden wij dit graag vernemen.

Ook ideeën zijn van harte welkom.

Uw mogelijke deelname en suggesties kunt u kenbaar maken bij het secretariaat.

p/a Binnenvoort 6
5706 GB
Helmond

Of per e-mail:

secretaris@monumentmierlohout.nl

Kijk ook op onze website :

www.monumentmierlohout.nl

Wij houden u via de nieuwsbrief van alle ontwikkelingen op de hoogte.



Logo 75 jarige herdenking

Zomaar een herdenkingsmonument

Ditmaal het dorpje Helenaveen, bekend om haar vondst van een Gouden Helm op 17 juni 1910 en om de diverse kanaaltjes ontstaan door de turf industrie.

Wat minder bekend is dat veel Peeldorpen aan het einde van de tweede wereldoorlog geconfronteerd werden met een kerkrazzia.

8 oktober 1944 omsingelde Duitse eenheden in tientallen gemeenten in Midden- en Noord Limburg de kerken. Toen de kerkdienst voorbij was, pakten ze alle mannen en jongens op. Deze werden op transport naar Duitsland gezet om daar aan het werk te gaan. Eigen mensen werden naar het front gestuurd en gedeporteerden werden ingezet in de fabrieken.

“Helenaveen is de enige Brabantse plaats die ook slachtoffer is geworden. Daar namen ze 143 mensen mee, dat was ontzettend veel voor zo'n kleine gemeenschap. In geen enkel dorp stierven er zoveel gedeporteerden van de kerkrazzia als in Helenaveen. In totaal kwamen 26 niet levend terug. Zoals wij op 22 sept 1944 bevrijd zijn, is Helenaveen pas op 21 nov 1944 bevrijd. “Twee maanden later pas. Dat weet niet iedereen.”



Monument: “Jager die het zwijn dode”

Herdenkt de burgerslachtoffers van de razzia in Helenaveen

Onthulling : 1956

Tekst op de zuil : “8 OKTOBER 1944”



Monument: “Deportatiedriehoek”

“Ter nagedachtenis aan Helenaveense inwoners die als gevolg van deportatie en oorlogsgeweld zijn overleden, 1940 – 1945”

Handen uit de mouwen!



Samen met de leerlingen van de Jorisschool groep 8, staken wij de handen uit de mouwen. Dit was op 9 maart 2018 jongstleden. Deze ochtend werden verschillende klusjes volbracht rond het herdenkingsmonument en het monumentje in de Slegersstraat.

Alles ziet er weer spik en span uit.

Na afloop van deze gedane arbeid werd door onze voorzitter een certificaat, als blijk van waardering, uitgereikt aan juffrouw Arja.

Groep 8 had het adoptiejaar 2017-2018 op zich genomen.

Tevens werden de kinderen getrakteerd op een drankje.



4 en 5 mei Herdenking



Herdenking 2018 staat in het teken van het “Jaar van VERZET”



Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de rechtstaat buiten werking gesteld. Er was sprake van willekeur, vervolging, terreur en moord. Verreweg de meeste mensen probeerden er het beste van te maken en gingen zoveel mogelijk door met hun dagelijks leven. Een kleine groep kwam in verzet. Kwam op voor de rechten van anderen. Verzette zich tegen onrecht en onrechtvaardigheid.

Waarom ging men in verzet? Hoe gevaarlijk was het om in het verzet te gaan? Voor welke keuzes kwam men te staan? Wat kunnen wij daarvan leren? Vraagt deze tijd ook om mensen die tegen de stroom in opkomen voor de rechten van anderen? Wat betekent dit voor onze vrije, open, democratische rechtstaat? Deze historische en actuele vragen staan centraal tijdens het Jaar van Verzet.

De belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog is groot. Dat geldt niet alleen voor de generatie die de oorlog heeft meegemaakt, maar ook voor hen die na de oorlog zijn geboren. Kennis over de Tweede Wereldoorlog helpt om de wereld van nu beter te begrijpen. Het geeft inzicht in het ontstaan van oorlogen en de vluchtelingenstromen die daarvan het gevolg kunnen zijn. Het geeft daarmee ook inzicht in de spanningen in de wereld om ons heen en de gevolgen daarvan voor de verhoudingen in Nederland.