

**Gedenksteen tijdelijk graf
1944 - 1945**

Herdenking 21 en 22 sept

Hallo vrienden,

Allereerst mijn verontschuldiging dat deze nieuwsbrief zolang op zich heeft laten wachten. Door een verhuizing mijnerzijds, wat een lange periode in beslag heeft genomen en de voorbereidingen voor de herdenking van 22 september, zag ik niet eerder de kans om een nieuwsbrief uit te brengen.

Gedenksteen tijdelijk graf.

Dinsdagochtend 20 juni is door de kinderen van groep 8 Odulfusschool het monumentje met infobord onthult in de Slegersstraat ter hoogte van de witte bungalow rechts naast het kerkhof.

Zoals eerder vermeld, was nagenoeg op deze locatie de plaats waar in september 1944 de drie gesneuvelde militairen een tijdelijk graf hebben gekregen. Pas een jaar later werden de stoffelijke resten overgebracht naar het Brits Oorlogskerkhof in Mierlo.



Herdenking 22 september

Deze zeer geslaagde herdenking was weer een visitekaartje voor onze stichting. Door een zoekactie van onze secretaris Harrie, is hij nabestaanden op het spoor gekomen. Deze zoekactie is gestart in 2015 en de eerste contacten zijn in april dit jaar tot stand gekomen. Hierbij ging het om kinderen van de aalmoezenier van destijds, welke bij de bevrijding van Mierlo-Hout ervoor gezorgd heeft dat de drie gesneuvelde militairen een tijdelijk graf kregen in de Slegestraat.

Ook heeft deze aalmoezenier, de ouders van betreffende militairen een brief geschreven, met daarin het verhaal op welke wijze de militairen gesneuveld waren.

Een kopie van een van deze brieven is ook opgenomen op het infobord in de Slegestraat. Tevens is hierop de foto te zien van de aalmoezenier. Het gaat hier om Reverend Charles Spencer Edgington. Na de gelegde contacten met een zoon van de aalmoezenier, gaf deze direct aan samen met zijn echtgenote naar Mierlo-Hout te willen komen.

Zonder ons advies welk hotel eventueel werd aangeprezen, hadden zij al geboekt in Carlton De Brug in Mierlo.



Patrick en Maxine Edgington-Norman

“ Beide vaders zijn gelijktijdig met Market Garden in onze regio geweest.

21 september 's middags hebben wij als bestuur Patrick en Maxine Edgington - Norman mogen verwelkomen en tevens een rondleiding gegeven in Mierlo-Hout. Patrick was zeer ontroerd toen hij de foto van zijn vader zag op het infobord in de Slegestraat.



Groep 8 Jorisschool

Dezelfde ochtend heeft Harrie een lezing gegeven aan groep 8 van de Jorisschool omtrent Market Garden en wat dit van invloed is geweest voor de bevrijding van Mierlo-Hout en in een later stadium voor de bevrijding van Helmond (3 dagen later). De lezing maakte veel los bij de kinderen. Ook enkele opa's kwamen ter sprake.

Helaas was het niet mogelijk voor onze gasten, om bij de lezing aanwezig te zijn.

Groep 8 van juffrouw Arja, heeft dit jaar de adoptie van het monument op zich genomen.



Schoolkinderen achter in een oud voertuig



Vrijdagochtend 22 september werd in het bijzijn van onze Engelse gasten een verplaatsing middels oude militaire voertuigen gedaan. Eerst naar het Monument op de hoek Hoofdstraat / Houtse Parallelweg. Hier kreeg iedereen uitleg van onze voorzitter Mario Coolen.

Daarna ging het gezelschap naar het Oorlogskerkhof in Mierlo waar men uitleg kreeg van Ad Hermens.



Ad Hermens



Kerkhof Mierlo



Zoals gebruikelijk werd de avondherdenking gestart met een kerkdienst in de Luciakerk. Helaas kon het Gilde hierbij niet aanwezig zijn ivm persoonlijke omstandigheden van een van de leden van het Gilde.



The Fire Brigade Pipes & Drums of Greater Baltimore

De muzikale omlijsting van deze herdenkingsavond was in handen van de The Fire Brigade Pipes & Drums of Greater Baltimore van het brandweercorps uit Gemert. Na de kerkdienst verplaatsten allen naar het herdenkingsmonument waar onder grote belangstelling verschillende toespraken werden gehouden en bloemen werden gelegd.



Patrick Edgington las in zijn toespraak de brief voor van zijn vader, geschreven aan de ouders van een van de gesneuvelde militairen.

Na de Last Post van Gerben van Elst waren de kinderen als laatste aan de beurt om kaarsjes te plaatsen bij het monument.



Als afsluiting hadden we een gezellig samenzijn in Woonzorgcentrum Alphonsus. Hier werd ook afscheid genomen van Patrick en Maxine. Zij zouden op zaterdag hun weg vervolgen richting Ieper en Normandië. De herdenking en alles wat ze bezocht hebben deze twee dagen, heeft op onze Engelse gasten veel indruk gemaakt.

Bijkomend verhaal is, dat de vader van Maxine, Howard Wyle Norman destijds als kapitein aanwezig is geweest tijdens de bevrijding van Eindhoven.

Harrie gaat verder op zoek naar meerdere gegevens van beide vaders.

Patrick en Maxine hebben aangegeven dat ze graag terug willen komen bij de 75^{ste} herdenking. Mits hun gezondheid dit uiteraard toelaat.

Voor een verdere impressie van de herdenking kunt u zien op de volgende site's:

Video:

<https://nieuws.ditisonzewijk.nl/video-van-de-bevrijdingsherdenking-mierlo-hout-1944-2017/>

Fotoalbum:

<https://nieuws.ditisonzewijk.nl/fotogalerij-bevrijdingsherdenking-mierlo-hout/>

Hernieuwde oproep.

Als Stichting zijn wij begonnen met de voorbereidingen voor het 75 jarig bevrijdingsfeest in 2019.

Eerste ideeën zijn op papier gezet en de eerste contacten naar anderen zijn gelegd.

Graag willen wij u hierin betrekken.

Heeft u zelf ook ideeën wat een aanvulling kan zijn voor de festiviteiten, laat het ons dan weten.

Dan gaan wij als stichtingsbestuur kijken of uw idee gerealiseerd kan worden.

Adres gegevens Stichting HMMH.

Secretariaat : Binnenvoort 6; 5706GB; Helmond

Telefoon : 0622606053

e-mail : secretaris@hmmh.nl

website : <http://www.hmmh.nl>