



Stichting Herdenkingsmonument Mierlo-Hout

## Nieuwsbrief

7e jaargang No.1

Februari 2021

**Zomaar een  
herdenkingsmonument**

**NL-Doet**

**Hallo vrienden,**

Het jaar 2021 is al weer enkele weken van start.

Nog steeds legt COVID-19 ons vrijheidsbeperkingen op. Er is er een avondklok ingesteld en wat zal de vakantieperiode ons brengen?

Toch wil het bestuur, u en uw naasten alsnog een gelukkig en gezond 2021 toewensen.

### **Zomaar een herdenkingsmonument**

Dit keer voor veel mensen het onbekende verhaal over de: **stadhuisramp in Heusden.**

**Enkele uren voordat het Brabantse stadje Heusden, aan de Maas, werd bevrijd, voltrok zich er een dramatische oorlogsmisdaad. In de nacht van 4 op 5 november 1944 brachten Duitse genisten het stadhuis tot ontploffing, uitgerekend de plek die de inwoners als schuilplaats gebruikten.**

#### **Wat vooraf ging.**

Op zaterdag 4 november gebeurde er iets opmerkelijks. Diverse Heusdenaren zagen dat Duitse militairen kisten en met zand gevulde manden het stadhuis binnendroegen. Deze ongewone Duitse activiteit, die tot diep in de middag duurde, wekte argwaan. Verschillende mensen waagden zich naar boven om de verdiepingen en de toren te inspecteren, maar zagen afgezien van groene legerkisten en manden met zand geen bijzonderheden. Een man liep zelfs bewapend met een tang het gebouw door op zoek naar mogelijke geleidingsdraden, maar hij kon geen gevaar vinden. Wel was duidelijk dat burgerlijke bemoeizucht niet op prijs werd gesteld. Een van de mannen die de zaak niet vertrouwden werd opgemerkt door enkele Duitsers. Woedend staken ze een tirade af en ze hielden hem een tijdlang vast.

Diezelfde avond bleek dat de Duitse Rode Kruis-groep, die zijn post had in de parterre van het stadhuis, ongemerkt was verdwenen. Dat de Duitse telefonisten nog wel in hun kamertje op de parterre zaten, stelde de mensen in de schuilkamers gerust.

Rond twee uur klonken iets na elkaar twee slagen die zo hevig waren dat ze ruimschoots boven het continue geweld uitkwamen. Zowel de toren van de katholieke als die van de hervormde kerk

bleek opgeblazen. De katholieke kerk stond in brand en het vuur bedreigde het naastgelegen klooster, waar ongeveer honderd mensen een schuilplaats hadden gezocht. Terwijl de granaten bleven inslaan liepen Duitse soldaten af en aan.



Het oude stadhuis van Heusden in 1916

Om tien voor halfdrie klonk een klap die veel heviger was dan de vorige twee. Daar waar het stadhuis had gestaan hing een enorme stofwolk en waren de contouren te ontwaren van een metershoge berg puin. De toren en de bovenverdiepingen waren met hun volle gewicht op de parterre gevallen. Een klein gedeelte achterin was blijven staan, precies het stuk waar de Duitse telefonisten verbleven, die verbijsterd naar de ravage keken. Verder was er alleen puin.

Direct na de ramp werd door mannen en vrouwen uit alle macht geprobeerd overlevenden te bevrijden uit de enorme berg steen die midden in het stadje lag. 134 mensen vonden de dood. Destijds was dit 10% van de totale bevolking.



Chaos, ellende en overal puin, dat was de toestand in Heusden. Nog geen vier uur later reden de Schotse tanks Heusden binnen. In de dagen die volgden kwamen steeds meer lichamen op straat te liggen. Sommigen konden direct geïdentificeerd worden, anderen waren onherkenbaar. Protestanten werden bij protestanten gelegd, katholieken bij katholieken. Op een platte kar gingen ze naar een van de twee begraafplaatsen net buiten de stad. Van negen baby'tjes was niet bekend tot welk gezindte ze behoorden. Om het zekere voor het onzekere te nemen werden ze naar het katholieke kerkhof gebracht. In enkele dagen moesten 134 mensen begraven worden. Het jongste slachtoffer was vier maanden, het oudste 86 jaar. De kleine, hechte gemeenschap van Heusden verkeerde in shock.



Gedenksteen Algemene begraafplaats van Heusden (links)  
Gedenksteen Nederlands Hervormde begraafplaats in Oudheusden (rechts)



Gedenkteken ter nagedachtenis van de omgekomen inwoners van Heusden

Herdenkingsmonument - gedenksteen in graniet - kunstenaar F.v.d.Burgt.

Bron: Wikipedia

## NL-doet

### Handen uit de mouwen!



De lente komt er weer aan. Dus de omgeving van onze monumenten worden weer opgeknapt.

Echter door de corona is ook deze activiteit naar een latere datum verplaatst.

Wat normaal altijd in maart plaatsvindt is nu verschoven naar mei.

**NL-doet, op 28 en 29 mei**, mits uiteraard de covid-19 nog steeds roet in het eten gooit.

Onze stichting heeft zich daarom ook officieel aangemeld bij NL-doet, het is een initiatief van het Oranje fonds.

Op 28 mei 2021 van 10 - 12 uur, gaan wij op deze ochtend verschillende klusjes doen op en rond het herdenkingsmonument en het monumentje in de Slegersstraat.

Door leerlingen van "KC in het Hart van het Hout" erbij te betrekken laten we zien dat we als stichting onze jeugd moeten koesteren. Dit is tevens hun afsluiting van adoptiejaar 2020-2021.

Bij een van de volgende uitgaves van onze nieuwsbrief geven we een impressie van deze ochtend.

**Voor meer info omtrent onze Stichting verwijzen wij u naar onze website:**

**<https://monumentmierlohout.nl>**