



Stichting Herdenkingsmonument Mierlo-Hout
Nieuwsbrief
7e jaargang No.5
okt 2021



10 jaar Herdenkingsmonument

Festiviteiten goed verlopen.

Nog steeds was het wel of niet doorgaan van de festiviteiten 77 jaar bevrijding voor ons als stichtingsbestuur de grote vraag.

In augustus kregen alle organisaties binnen Helmond groen licht om hun herdenking door te laten gaan.

Wel waren er nog de restricties dat we moesten voldoen aan de COVID-19 veiligheidseisen van Regio Brabant Zuid- Oost.

Via aangegeven plaatsen en de inzet van 'n viertal corona coaches voldeden wij aan de door de overheid gestelde eisen.

Op zaterdagavond 18 sept werd door een afvaardiging van deelnemende Peel-gemeenten het bevrijdingsvuur opgehaald in Eindhoven.

Daarna werd het vuur voor een nacht opgeslagen in de St. Nicolaaskerk te Meijel.

Op zondagmiddag 19 september was de organisatie in handen van de gemeente Meijel. Bij Vesting en Belfort Vossenbergh werd, nadat het bevrijdingsvuur door Kapelaan Roger Maenen overgedragen was aan burgemeester Delissen-van Tongerlo van de gemeente Meijel, diverse toespraken en muziek ten gehore gebracht. Aansluitend werd het bevrijdingsvuur overgedragen aan de burgemeesters van de deelnemende Peel-gemeenten.

Door diverse lopers-groepen werd het vuur naar de diverse locaties in de regio gebracht.



F | H.Raaijmakers

Die avond werd het vrijheidsvuur, door lopers van HAC, overgebracht naar de St. Luciakerk waar het door ons voltallig bestuur ontvangen werd en het op een speciale kaars ontstoken werd. Hier bleef het vrijheidsvuur branden tot woensdagmiddag 22 sept.



F | H.Raaijmakers

Dit jaar is OBS 't Hout de adoptieschool voor 2021-2022.

**Zoals gebruikelijk hebben we ook dit jaar, met de kinderen van de 3 klassen groep 8, een bezoek gebracht aan War Cemetery Mierlo.
Nadat de kinderen opgehaald zijn door oude militaire voertuigen was het eerst de beurt aan Mario Coolen om de kinderen uitleg te geven bij het monument.**



Vervolgens ging het geheel via de Slegersstraat, monumentje aldaar, naar War Cemetery Mierlo.



Andere jaren was de info op de begraafplaats in handen van Ad Hermens. Gezien zijn leeftijd en de gezondheid van zijn echtgenote had hij besloten om het stokje over te dragen. Ad hartelijk dank voor de diverse rondleidingen van de afgelopen jaren. Harrie Raaijmakers was de persoon, om via een rondleiding op de begraafplaats, de kinderen te informeren wat sommige gesneuvelde militairen voor de bevrijding van onze regio hebben betekend.



Onder begeleiding van de kinderen werd het vrijheidsvuur opgehaald in de St. Luciakerk. En rond de klok van 12.00 u ontstoken bij het monument.



**De avondherdenking begon met 'n herdenkingsdienst geleid door
Pastoor Pieter Scheepers**



Deze dienst werd opgeluisterd door 'n afvaardiging van Gemert Firebrigade Pipes & Drums.



**Ook was er 'n delegatie van Gilde Sint Antonius Abt met hun nieuwe gilde koning
Jelco Beekers en koningin Julia aanwezig.**



Na deze dienst was het vervolg bij het monument.

Vooraf werd er uitgekeken naar de onthulling van de twee nieuwe namen oorlogsslachtoffers. Zo ook de up-grade van het monument.

Door nabestaande van Tinie Kanters (11) en Harrie Mikkers (26) werd de plaquette van de burgerslachtoffers onthuld.

Mevr. Van de Vorst-Kanters zus van Tinie en Mevr. Deelen-Mikkers dochter van Harrie waren voor deze onthulling gevraagd.



De volgende plaquette werd onthuld door 'n dochter en kleindochter van wijlen Francien Hermans-Coolen.



Impressie herdenking monument.





Namens het Stichting bestuur wil ik via deze weg, allen die mee geholpen hebben aan deze herdenking, hartelijk bedanken voor hun bijdrage en aanwezigheid.

Vooral een speciale dank aan fotograaf Jan Dijstelbloem, voor het beschikbaar stellen van de foto's.

“Vrijheid geef je door, wij hebben het monument slechts in bruikleen van onze kinderen”

