



**In deze uitgave:**

**\*Zomaar een herdenkingsmonument**

**\*Mierlo-Hout Toen & Nu**

**\*NL-Doet**

Hallo vrienden,

**Zomaar een herdenkingsmonument**

**De vergeten slag om Otterlo**

Het was de laatste grote slag in de Tweede wereldoorlog die op Nederlands grondgebied werd uitgevochten. Tijdens de oorlog had Otterlo ongeveer 800 inwoners. Het dorp lag op een zeer strategisch kruispunt van wegen. Van oost naar west en van noord naar zuid liepen de hoofdwegen, de rest van de wegen waren toen nog veelal zandwegen. De lokale bevolking bestond voornamelijk uit kleine boeren en verder waren er mensen werkzaam in de horeca, als winkeliers of in de bouw als metselaar of timmerman, maar er was totaal geen industrie. Een echt agrarische gemeenschap dus. Tussen de twee wereldoorlogen starten verschillende mensen een pension, nu meestal Bed & Breakfast genoemd en werden er een paar hotels ingericht. Men zag de voordelen van het toerisme en dat is daarna zo gebleven.

Na het mislukken van operatie Market Garden in september 1944, verlegden de geallieerden hun aandacht naar de laatste Duitse defensielinie langs de Rijn (de Westwall). De bevrijding van de noordelijke helft van Nederland liet aldus op zich wachten.



Na de doorbraak over de Rijn splitsten de legers van de geallieerden zich in drie groepen. Een van deze groepen, voornamelijk Canadezen, maakte een rondtrekkende beweging en begon de opmars voor de bevrijding van Nederland vanuit het oosten.



Insigne van het Canadese 5e Pantserdivisie

De 5e Canadese Pantserdivisie trok op 15 april noordwest de Veluwe op en sloeg haar kamp op in Nationaal Park De Hoge Veluwe.

Op 16 april 1945 werd het dorp Otterlo bevrijd door de 5e Canadese Pantserdivisie. Wekerom en Voorthuizen volgden. Het hoofdkwartier van de divisie en een infanteriebataljon bleven achter in het dorp. In de nacht van 16 op 17 april overnachtte het Governor General's Horse Guards in Otterlo. In de kerk vond die avond een bespreking plaats, waarbij ook het Irish Regiment of Canada aanwezig was.



Ondertussen probeerden de Duitsers het - voor hen veilige - westen van Nederland te bereiken. Rond drie uur in de nacht drong een Duitse infanterie-eenheid van zo'n achthonderd tot duizend man door tot in het dorp. De Duitse eenheid wilde voorkomen dat ze werd ingesloten door Canadese troepen en probeerde met de aanval de Grebbelinie te bereiken, die in Duitse handen was. De Duitse groep bestond vooral uit Hitlerjugend. Verder waren er militairen van het Grenadierregiment 952 en restanten van het Grenadierregiment 858 met in totaal ongeveer 250 manschappen. Het 2e bataljon van de Grenadierregimenten 951 en 953 leverden zo'n 180 manschappen en het Nordkaukasisches Infanterie-Bataillon 803 nog eens ongeveer 50 manschappen. De rest kwam van de twee compagnieën van het Sicherungs-Bataillon 1071 en de 2e en 3e batterijen van het 361e Artillerie Regiment (ingezet als infanterie). Op divisieniveau kwamen de meeste troepen dus van de 361e Volksgrenadierdivisie en deels van de 346e Infanteriedivisie.

De artillerie bleef doorvechten met handwapens maar groepjes Duitse soldaten slaagden erin om de linie te doorbreken en zich in te graven in het dorp.

Een hevig gevecht ontbrandde in Otterlo. Doordat radioverbindingen niet functioneerden ontstonden chaotische gevechtssituaties in het dorp. De kerk werd omsingeld, waarbij de Duitsers tussen de Canadezen liepen. Tijdens de gevechten vluchtten een viertal Canadese soldaten het bos in en belandden bij de pantserdivisie in het Nationaal Park De Hoge Veluwe.

In die nacht moesten alle beschikbare manschappen aan 'dek' en werd er letterlijk vaak man tegen man gevochten door soldaten die in de hele oorlog nog niet een keer hadden geschoten, zij waren de truckers, administratief personeel, koks, enz.







Menno de Vries (31) heeft een documentaire gemaakt over de Slag om Otterlo. Sinds zaterdag 17 april 2021, exact 76 jaar na dato, staan de beelden op YouTube. Dit is compleet met foto's van toen én door de geboren en getogen Edenaar gemaakte 3D animaties. „Dit is hét vergeten gevecht uit de Tweede Wereldoorlog op Nederlands grondgebied. Er waren meer dan duizend soldaten bij betrokken en er vielen ruim honderd doden. Het is mijn missie geworden om hier meer bekendheid aan te geven.”

[www.youtube.com/watch?v=mbi7Rlqimjo](https://www.youtube.com/watch?v=mbi7Rlqimjo)

Het eindresultaat is een documentaire van ruim een kwartier.

Menno de Vries daarover: *“Dat had zo een uur kunnen zijn, maar dat wilde ik niet. Heb het daarom flink in moeten korten. Het is mijn bedoeling dat de documentaire een groot publiek aanspreekt en dan moet het niet te lang zijn.”*

## Mierlo-Hout Toen & Nu



F| © M. Coolen. Sr



F| © M. Coolen Jr.

## NL-Doet tussen de maartse buien door

Wat een mazzel met de weersomstandigheden op deze vrijdagochtend tijdens NL Doet 2023. Want in de middag sloeg het weer snel om en daalde de temperatuur van 11 naar slecht 2 graden en er viel regen en natte sneeuw. Gelukkig was iedereen toen al lang hoog en droog op school of lekker thuis voor het begin van het weekend.

Bij onze stichting is NL Doet, tevens de afsluiting van het adoptiejaar voor scholen. In het afgelopen jaar was het de beurt aan de leerlingen uit kerngroep 8, van Kind Centrum In het Hart van het Hout o.l.v. Juf Marjolein.

Tijdens de voorjaars schoonmaak werd er door de kinderen en diverse vrijwilligers, waar onder Geert Lemmen en Ronald van der Wegen van Sociale Teams Gemeente Helmond, gepoetst en geschrobd in het memorial park. Maar ook de oorlogsgraven op de Luciabegraafplaats en de gedenksteen van de Britse Militairen in de Slegersstraat werd door de jeugd onder handen genomen.



Ook dit jaar was wijkwethouder Cathalijne Dortmans weer te gast en zij hielp o.a. mee met het hijsen van de vlaggen in de masten bij het Monument Mierlo-Hout. Namens Stichting HMMH heeft de wethouder het certificaat uitgereikt. Dit is blijk van waardering voor de belangstelling van de school m.b.t. de geschiedenis van de oorlog en bevrijding van Mierlo-Hout op 22 september 1944.



OBS 't Hout is de volgende school adoptieschool, die dit jaar in september gaat deelnemen aan de bevrijdingsfestiviteiten binnen Mierlo-Hout.

Op deze manier en al jarenlang wordt de jeugd zoveel mogelijk betrokken bij Vrijheid en Herdenken.

Want immers... het monument hebben wij slechts in bruikleen van onze kinderen....

Mario Coolen reikte ook het certificaat uit voor deelname aan NL-Doet 2023.

Ter afsluiting de gezamenlijke foto van NL-Doet 2023.



Voor meer informatie omtrent stichting HMMH kijk op onze website:

<https://monumentmierlohout.nl>