



Stichting Herdenkingsmonument Mierlo-Hout
Nieuwsbrief
9e jaargang No.5
oktober 2023

Mierlo-Hout 79 jaar bevrijd

Op maandagavond 18 september werd door een afvaardiging van deelnemende Peelgemeenten het bevrijdingsvuur opgehaald in Eindhoven. Daarna werd het vuur voor een nacht overgebracht naar de Mariagrot in Mariahout.

Op dinsdagavond 19 september was de organisatie in handen van de Stichting Vrijheidsvuur de Peelgemeente en de Gemeente Laarbeek.



Openluchttheater
Mariahout

Het openluchttheater Mariahout was dit jaar de plaats van handeling.

Nadat het bevrijdingsvuur overgedragen was aan burgemeester Frank van der Meijden van de gemeente Laarbeek en er diverse toespraken en muziek ten gehore was gebracht. Werd het bevrijdingsvuur overhandigd aan de burgemeesters van de 7 Brabantse en 4 Limburgse gemeenten. Daarna werd door diverse lopers-groepen het vuur naar de locaties in de regio gebracht.

Door lopers van HAC, werd het vrijheidsvuur overgebracht naar de St. Luciakerk waar het door ons bestuur ontvangen werd en het op een speciale kaars ontstoken werd. Hier bleef het vrijheidsvuur branden tot en met vrijdagmiddag en de avond van 22 september. In 2024 is Helmond de gastgemeente van waaruit het vrijheidsvuur verspreid wordt over de Peel-regio.



Dit jaar is OBS 't Hout de adoptieschool voor 2023-2024.

Een aantal dagen eerder kregen de leerlingen van de OBS al een powerpoint presentatie op school. Vandaag, op 22 september werden zij in stijl opgehaald met authentieke voertuigen uit de periode WO II.



Gebruikelijk is dat we met de adoptiekinderen, van de twee groepen 8, een bezoek brengen aan War Cemetery Mierlo. Maar de eerste halte is altijd bij het monument aan de spoorwegovergang, waar Mario Coolen vertelt over de hevige gevechten die daar in 1944 hebben plaatsgevonden.



Aansluitend vertrok de groep kinderen met de historische voertuigen en een extra minibus van de firma Bergerhof Tours richting Mierlo, voor een bezoek aan het Engels oorlogskerkhof. Al jarenlang gaat deze rit via de Slegersstraat en rijden de voertuigen langs de gedenksteen van de drie gesneuvelde militairen. Harrie Raaijmakers was de persoon, die de kinderen via een rondleiding op de militaire begraafplaats informeerde wat sommige gesneuvelde militairen voor de bevrijding van onze regio hebben betekend.



Rond de klok van twaalf uur werd het vrijheidsvuur door de kinderen opgehaald in de St. Luciakerk.



Bij het monument werd het vrijheidsvuur ontstoken door Wethouder Cathalijne Dortmans

De avondherdenking begon met 'n gebedsdienst in de St. Luciakerk die werd voorgedaan door Pastoor Pieter Scheepers.



Deze dienst werd ook dit jaar weer opgeluisterd door Gemert Firebrigade Pipes & Drums.



Ook was er 'n delegatie van Gilde Sint Antonius Abt.



Na de kerkdienst werd de ceremonie vervolgd bij het monument

In het afgelopen jaar heeft onze stichting na onderzoek, opnieuw de naam en foto van een omgekomen Mierlo-Houtenaar weten te achterhalen. Het veertiende slachtoffer betreft Bert Sprengers, hij is als 23 jarige omgekomen in Barkhausen Duitsland.

Pas op 5 mei 1948 kreeg de familie Sprengers officieel bericht dat Bert op 15 november 1944 was gestorven aan long TBC.

Barkhausen was een subkamp van Neuegamme.

Familielid, Bart Sprengers heeft samen met onze secretaris Harrie Raaijmakers de naam en foto op het monument onthuld.



Na het blazen van de Last Post door Gerben van der Els, het spelen van de volksliederen, werden kransen- en bloemen gelegd.



Kransen werden gelegd door wethouder Cathalijne Dortmans en raadslid Anja Spierings namens de inwoners van Helmond.

Voorzitter Mario Coolen, stichting HMMH met Ernest Donders, LTF namens de bewoners Mierlo-Hout.

En namens het Gilde door koning Stefan Vogels met zijn koningin/gemalin Kitty.

Tevens kregen overige bezoekers de gelegenheid om ook een bloemetje te leggen.



Als afsluiting werd er door kinderen van de adoptieschool en andere kinderen kaarsjes geplaatst aan beide zijde, op het pad naar het monument.

Kijk voor meer foto's van de festiviteiten op <https://monumentmierlohout.nl>



Voor deze avond was ons nieuwe bestuurslid Sandra Raaijmakers gevraagd om op te treden als ceremoniemeester. Als blijk van waardering ontving zij na de afsluiting van deze avond, een mooie bos met bloemen uit handen van de voorzitter. Tevens wil het stichtingsbestuur allen die meegeholpen hebben aan, dit evenement hartelijk bedanken voor hun bijdragen en aanwezigheid.

Vooraf een speciale dank aan de fotografen: Jan Dijkstra en Henk van Dijk, voor het beschikbaar stellen van de foto's.

“Vrijheid geef je door. Wij hebben het monument slechts in bruikleen van onze kinderen”